



KONUŞ

İsmet TOPALOĞLU
Diksiyon Eğitimsi

diksiyoncu@hotmail.com

Vallahi çok isterdim..!

Anadolu Yakası'nın Kartal-Maltepe sahilinde yaşayan bir fert olarak, Avrupa Yakası'na ya da Kadıköy'e giderken ne minibüs kaptanının (!) aymazlıklarını, ne otobüse karışmış insan kokularını, ne de kendi otomobilimle seyahat ederken 48 yıldır adam gibi taşıdığım bu gövdeyi E-5 yollarında telef etmek istemez, bir vapurun kenar koltuklarında İstanbul'u yaşayarak ve de martılara simit atarak semtleri iskelelerinden gezmeyi çok isterdim..

Aynı binada oturduğumuz bir mafya özentisini, etrafında beslemeleri olmaksızın düz bir arazide, ele ya da bele silah almadan teke tek gelip bana şöyle bir bulaşmasını çok isterdim..

Kurum ya da kuruluşlarda çalışan **yetkili** insanların **etkili, etkili** insanların da **yetkili** olmasını çok isterdim..

Bazı fuzuli kullanışlar bir yana, cep telefonunun haberleşmede bu kadar gerekli olmasına karşın, lüks tüketim gibi göstererek devlet ile GSM kuruluşunun el ele verip beni soymasına dur diyecek bir bilgisayar programcısı ya da bir **"hacker"** arkadaşımın olmasını çok isterdim..

Evimde öyle bir cihazın olmasını isterdim ki! Televizyonlardaki bazı programlara, canlı yayınlara ve haber bültenlerine anında bağlanabileyim ve milyonlarca insan adına canlı olarak hak edilenleri ben de söyleyebileyim. Sözlerimin arasında zerre kadar küfür ve hakaret olmasın. Ama o yayıncı kuruluş için söylediklerimin altından kalkmak, ters kündeğe düşmüşken Hamza Yerlikaya'nın altından kalkmaktan zor olmasını çok isterdim..

Polis; kapkaççıyı, tırnakçıyı, hortumcuyu, gaspçıyı, livata suçlusunu yakaladıktan sonra dosyası ile birlikte savcıya değil bana havale etmesini(!) ben de bunları değerlendirmek üzere etkin bir yanardağın eteklerine kurulmuş ve bahçesinde mayın tarlası bulunan özel bir ofiste bu nadide insanları (!) ağırlamay ve hakettikleri adaleti fazlada acele etmeden yavaaaaş yavaş, sindire, sindire onlara sunmayı çok isterdim..

Yaralı depremzedelerin ve yoksulların böbreklerini anestezi vererek çalıp, yüksek bedellerle varlıklı hastalara transfer eden cerrahları, Sütlice Mezbahası'nda kadrolu kasap olarak ömür boyu çalıştırmayı, her çay molasında da yağlı ekmek arasında böbrek ızgara yedirmeyi çok isterdim..

Bankaların da kredi kartına muhtaç olmalarını, bu kredileri de kredi kartı olan eski müşterilerinden talep etmelerini, ama kredi faizi oranlarıyla cezai müeyyideleri benim belirlememi çok isterdim..

Tepesine çivi vurarak fokbalığı avlayanları, tatile giderken evcil köpeklerini sokağa salanları, yetiştirme yurdunda yetim kızı bozanları, orta halli iken mülayim olup da, zenginlikte azanları da, Ağustos ayında Adana Bulvarlarında asfalt işinde palto ile çalıştırmayı çok isterdim..

Evdeki basit işleri kafasını kullanmadan yapıp anlamsız yorgunluklar yaşayan ve erkeğin dışarıda çalışmasını bir eğlence ve gezinti gibi gören hanımların sebze halinde çalışmasını, evdeki işleri küçümseyen bir erkeğin de, otistik olan üçüzlere sadece yarım gün bakmasını çok isterdim..

Ya yasalar topluma uymuyor,

Yada toplum yasalara..

Yaşamaktan değil ama bu yükü taşımaktan yılmış bir insanın kendisiyle konuşmalarıydı bunlar.

Bilmiyormuyum sanki!,

Düzenlerin arasına değiştiğini

Ama düzülenlerin asla

değişmediğini..