



# KONUŞ

**İsmet TOPALOĞLU**  
Diksiyon Eğitimsi

diksiyoncu@hotmail.com

## Dallama..!

Bu kelimeyi söylerken ağız nedense dolu, dolu olur. Genelde yüze karşı değil, arkadan söylenir. Söylenen söz kesinlikle muhatabını bulur. Asla hedef şaşmaz..

Peki, anlamı nedir kelimenin?

Kimlere söylenir?

Olur olmadık yerde kendini ıslak çamaşır gibi ortaya atanlar vardır. İş takibinin yapıldığı mekanlarda ve banka veznelerinde rastlarsınız onlara. Düzgün ve sakin bir sıraya kafadan ya da ortadan dalarlar. Yalanı ve maazeretleri de hazırdır. Boş beyinlerini meşgul eden tek tasarım, zeytinyağı gibi üste çıkmanın ucuz palavrasıdır. Boş bakışları, taban vurarak yürüyüşleri, gürültülü yeme içmeleri, alt dudağa tutuşturulmuş sigaraları ile tanınırlar.

Eline tesadüfen geçen protokol davetlerine küçük çocuklarını ve komşularını da götürürler. Ulu orta pazen yırtar gibi rahatlıkla geçirebilirler. Kibar olmak, onlar için nonoş olmakla eş anlamlıdır. Atalarını koşulsuz sever, çocuklarını da enseye ve kafaya vurarak rahatlıkla döverler. Atlet üzerinden bel üstüne kadar çekilmiş çizgili pijamaları, çorapla beraber giyilmiş parmak arası sünger tokyoları klasik üniformalarıdır. Güldüklerinde, dişleri ağız boşluğu içinde Efes Harabeleri gibi gözüktür. Rahatlıkla turist dolaştırabilirsiniz!. Organları kaşındığında elini cebine sokar tombalacı gibi sallayarak dolaşırlar. Kızlarının arasına kaçmış kilotlarını da dizlerinin üzerinde yaylanarak kurtarırlar. Tavuğun budunu ve derisini koparıp sıyırarak yer, üzerine de iki soda içerler. Klozetin kapağını kaldırmadan işer, şişenin dibini bulana kadar içer, fantezi müzikle de kendilerinden geçerler. Düşünlerde ekip başına mendiliyle dalar, arı sokmuş gibi zıplayarak oynar ama dansı sevmazler. Portakalı soyarken ve ısırırken üstüne akıtır, ya aldırış etmez ya da farkına varamazlar. Akıllı değil ama kurnazdırlar. Çılgın davranışları olanları zoru görünce tırsar, sakin ve ebleh olanları da olmadık anlarda kudurganlaşır zaptedilemezler.

Kendilerini sakinleştirmeye çalışan yakınlarına bile rahatlıkla zarar verebilirler. Aşından ve iğneden korkarlar. Sofraya çağırıldıklarında; önce nazlanır gelmez, ısrar üzerine oturduklarında da o andan itibaren kıtlık başlatırlar. Açık sözlülük ile patavatsızlığı karıştırır, hanımların yanında belden aşağı fıkralar anlatır, tek başına güler, tepki gelmeyince de sırtırlar. Küçük hesap peşinde olduklarından, üç kuruşluk bir mal için seyyar satıcı ile pazarlığa tutuşur, lüks mekanlarda da mutlaka kazıklanırlar. Kazıklandığını anlar ama ses çıkarmaz, evde hanımlarına saldırırlar. Yakınlarını, askerlik anılarını dinleterek yıldırırlar. Analarını sayar ama dinlemez, babalarından korkar, küçük kardeşini miras konusunda bile kullanır, ağabeyleri tarafından da mutlaka kullanılırlar. Kız çocukları olduğunda mahcup olur, erkek çocukları olduğunda da kendilerini olimpiyat şampiyonu sanarlar. Oy verdiği partiden şikayet eder muhalefete de neden muhalif olduklarını sorsanız onu da bilmezler. Medeni cesaretleri yoktur. İşler, genelde cahil cesareti ile yürür. Sohbetleri anlaşılmaz, karşısındakinin sözünü sık keserek abuk sabuk öneriler ve görüşler sunarlar. Çitlediği kabak çekirdeğinin kabuğunu dudaktan dışarı üflerler. Ecnebilere gavur, hanımlara karı, köpeklere de it derler. Vatanseverliği; vergi vererek, yasalara saygılı olarak, çevre konusuna duyarlılık göstererek değil, çok söylenen ama bir türlü tanımadığı dış düşmanlara karşı küfrederek hissederler.

Peki hepsi kötü müdür bunların.

İşe yaramaz beş para etmez insanlar mıdır hepsi!.

Gaddar ve zalimdirler?

Hayır, değıllerdir.

Ne olduklarını bilmedikleri gibi, ne olmadıklarını da bilemezler..

Onlar eğitimi eğitim de onları yıllar yılı kabul edememiştir bir türlü..

Budur sorunları...